

Ruimte voor jongeren

Vriendschap en geloof

Een product van Bureau Kerkwerk



Ruimte voor jongeren

Vriendschap en geloof

Hoe bereik je jongeren in de kerk? De jongere die liever niet meer naar de kerk wil. De jongere die in de gemeente of de kerkdienst niet meedoet of wie het geloof weinig lijkt te zeggen. Hoe bereik je die tiener waar je als volwassen niet mee in gesprek kunt komen over God? En wat moeten al die jongeren met hun vrienden die de kerk hebben losgelaten? Het antwoord is niet zo ingewikkeld:

Jongeren bereik je door.... JONGEREN.

Joas (19) gaat al een jaar niet meer naar de kerk. Zijn geloof staat op een laag pitje en zijn ouders maken zich zorgen over hem. Hijzelf voelt dat hij 'wat mist', maar hij weet niet hoe hij op zijn manier geloven moet en hoe hij weer kan aanhaken bij zijn kerk. Dan stuurt Eric (21) hem een berichtje of hij mee wil doen met het organiseren van een paar jongerenavonden. Dat lijkt hem wel wat. En achteraf zegt Joas: "Het was een perfect nieuw begin."

Niets is zo effectief als de ene jongere die de andere uitnodigt. Jongeren komen -in de eerste plaats- voor en om elkaar naar de kerk. En jongeren worden enthousiast voor God als er andere jongeren enthousiast zijn voor God! Dat is prachtig! Dat is wat we juist graag willen als ouders, kerk en jeugdleiders. Jongeren die vriendschap ervaren in de kerk en er daarom een plek hebben. Er is één duidelijk probleem:

Een kerk van volwassenen zit dit in de weg.

Als ouders zitten we ons kind in de weg met ons oprechte verlangen dat ons kind gelooft... en omdat we zo vaak aandringen. En als dominee of ouderling -met al onze goede bedoeling en inzet- bereiken we hen tóch niet. En als gemeente -die hoopt dat deze jongeren mee willen blijven doen- hebben we niet de ruimte om onze eredienst en vormen aan te passen aan deze groep jonge mensen.

En we gaan ervan uit dat ze meedraaien in *onze* gemeente en *onze* kerkdiensten en *onze* catechese. Er is te weinig ruimte voor ontdekken, fouten maken en 'anders' geloven en kerk-zijn en daar hebben jongeren last van. Het weerhoudt ze om hun eigen weg te leren gaan en zelf -en met elkaar- verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen geloofsreis en zoektocht.

Wij zeggen: Vertrouw hen en God, dus geef ze ruimte!

Als eerste zeggen we: vertrouw erop dat het Gods kinderen zijn, Hij gaat zijn weg ook met jongeren. Besef daarom dat je als volwassene geloof en kerkgang *niet* kunt afdwingen of doorgeven. Als tweede denken we dat jongeren niet moeten passen in onze structuren en kerkvormen. We geloven dat ze als eerste 'gezien' en 'vertrouwd' willen worden. EN ruimte nodig hebben voor het ontdekken van *eigen* vormen en structuren om hun geloof te bespreken en persoonlijk te maken. Als derde weten we dat dit vooral kan als je een supporter bent van je jongeren. Ze willen! Maar dan wél op hun *eigen* manier!

Wat doen we voor een gemeente die ruimte voor jongeren wil?

Vind je dit lastig? Weet je niet hoe je die ruimte creëert als kerk? Zou je er ondersteuning voor willen? Ga dan in gesprek met mensen van Bureau Kerkwerk. Onder de titel **Ruimte voor jongeren** coachen en begeleiden wij jongeren bij het maken van hun eigen geloofs-ruimte. Dat doen we in opdracht van een kerk, waarbij de jongeren eindverantwoordelijk zijn en worden voor hun eigen traject.

Wij (de coach / begeleider) begeleiden een kerngroepje jongeren zes maanden lang. Op hun eigen manier leggen de leden van deze kerngroep contact met hun vrienden. Wij prikkelen de jongeren met een aantal dingen: groot dromen! In actie komen. Eigen dingen bedenken. We helpen ze te zoeken naar vormen om *ontmoeting, geloof en gesprek* in hun leven aan elkaar te verbinden. Daarnaast helpen we ze om ook *verbinding* te hebben en te zoeken met hun gemeente en die mensen daarin die een voorbeeld voor ze zijn. De jongeren (contro)leren, de kerk faciliteert en iemand van Bureau Kerkwerk coacht / ondersteunt.

Welke globale stappen kent een 'ruimte voor jongeren-proces' voor de kerkenraad?

Verkenning (gratis)

- Een voorgesprek met een groep beslissers in de kerk. Dit wordt later (als het gesprek een vervolg krijgt) veelal de opdrachtgever namens de gemeente.

Start-traject (betaald)

- Een of meerdere gesprekken met een aantal jongeren met de vraag: Wat zouden jullie willen en kunnen en welke mensen willen deel uitmaken van zo'n kernteam.
- Voorstel naar de kerkenraad voor GO / NO GO.

RUIMTE-traject met jongeren (betaald)

- Gesprekken en beslissing over een 'format' wat de jongeren willen doen.
- Informatie van dit team aan KRD plus evt. begroting van kosten van hun serie activiteiten.
- Teamactiviteiten en begeleiding van het kernteam en de projectleiding (vanuit de jongeren).
- Voor het einde: een planning van een zelfstandig vervolg en eventueel gecombineerd met het betrekken van een volwassene uit de eigen omgeving als coach.

Afronding / overdracht (betaald)

- Uitvoeren wat er is afgesproken tijdens het Ruimte-traject: Kerkwerk neemt afscheid.

Hoe verder?

We nodigen jou/jullie van harte uit om kosteloos met een medewerker van Bureau Kerkwerk in gesprek te gaan over Ruimte voor jongeren. Laat ons met je meedenken of er een match is tussen de jongeren in jullie gemeente en onze begeleiding.

Neem contact op met:

Peter Wierenga (eigenaar Bureau Kerkwerk)
peter@kerkwerk.nl / 06-28143918

Steven Mudde (adviseur en coach)
steven@kerkwerk.nl / 06-41858525